

Torsdagsvandringarna 2015

29 april



Röstbodarna är målet för vårens första promenad. Gammal fäbodvall och festplats där vitsippor gör en glad Det är nederbörd i luften när vi västerut styr en snöby och två älgar hindrar ej vårt äventyr.

Vi bryter traditionen och går ut en onsdag
Vi är 12 personer de andra har andra uppdrag,
kort blir promenaden med regnskydd utanpå
men fikastund bland gammal byggnation blir det ändå

21 maj



Just idag är jag glad
att få träffa gänget för en vårpromenad
Långbrosbodarna är målet vi tänkt nå
och solen skiner från en himmel så blå

Fyra bilar tar 13 personer frå n samlingsplatsen i staden
vi åker genom Trönö och närmar oss målet och börjar promenaden
Vitsippor ser vi många där solen ej varit för strålande
och över 5 km blir promenaden enligt Lennarts utlåtande.

24 september



Dagen är dimmig ett regn har dragit förbi
spännande, se hur många vandrare vi idag skall bli
Nio vi blir som följer Sågverksleden genom nerlagd brädgård
får också se Stugsunds både gamla och nya skolgård.

Fikar gör vi invid Färsjöns spegelblanka yta
minner om Everts EKs bravader tills vi måste bryta
Går hemåt via "Käcken", ser nya husägare förändra husen
kommer till bilarna konstaterande. Det här gjorde susen.

1 oktober



15 kom + 2 Gunnar Karlsson, så vi 17 blev
som efter Rolf och Gunillas rekning ut i naturen klev,
Vi börja i Mohed på undanskynd plats, passerade i Florkvarn en
kohage
stigade oss sedan fram till Lillkvittens topp för att fylla vår mage.

Kommer fram till Johan Wiklunds f.d paradis
vidare till variant där handel bedrivs till reducerat pris.
Går förbi där Lars-Lars Lars med familj förut bott
passerar också huset där Carl von Linné en nat bott.



8 oktober

En finare dag är det svårt att sig tänka
så vi mot Skatön i bilarna oss bänka
17 vi blev som for ifrån staden
för att från Svartsundet anträda promenaden

Väderlekstjänsten förutspådde blåst ifrån ost
så jag garnerade mina mackor med hushållsost
vilka jag inmundigade vid rast ute på revet
medan vännerna inväntade vad som förra veckan blev skrevet.



15 oktober

Vi var 21 folkbokförda personer på vandring idag
en liten Irma som åkte barnvagn från okänt företag.
Vid Ljusne Folkets Hus vi lämnade våra fordon
Vi gick genom Fridhem och Bäckänge till gamla landsvägsbron

Sittande på kajskonungen vid Hyttan vi kikade
mot andra strandens Hallwylska Herrgård medan vi fikade.
Gångbron vid Kraftverket var avstängd för reparatiopn
ändrade på rutten och gick genom Söder och fick extra motion.



22 oktober

Skytten är den stadsdel där vi parkerar våra bilar
och efter Ingrid's uppmaning ut efter Mostigen kilar.
Det är lite halkigt på rötter och spänger
kommer till Styvje där vi från Mostigen för fika svänger.

Det var i Styvje Himlapinsen bodde
småbrukare och bygdehelgon som på sin skapare trodde.
Vi ser minnesstenen som står på en kulle
då vi vandrar vidare och kommer till Norrberget som vi skulle.



29 oktober

7,9 km vi idag tillryggalagt
tar Anders Larssons väg en bit sedan stig till bebyggd trakt
Det är Birgitta och Börje som leder oss rätt
och vid Jonskärs-badet på matsäcken vi sätter sprätt.

Mulen är dagen, det känns skönt där vi går
de flesta stugor är igenbommade för i år
och de som bor kvar här ute är på jobb så klart
Jag säger som Kalle Moraeus sjunger "Det är underbart".



5 november

Halv tio är klockan när vi drar "sta" från Kyrkbyn
lätta moln förhindrar solen att skina från skyn.
Kyrkstigen mot kyrkan i Mo vi tar
kommer lite galet ett tag men riktningen är klar.

Fikarasten är helig vid sådan utflykt
i vindskydd vid Östbo är det dags för det vi hemma bryggt.
Åtta km blir vandringen som Gunilla och Rolf kollat in
och efter 3 timmar är vi åter vid Kyrkbyns ruin.



12 november

Vädjan från Kurt till Roland, idag får du ta hand om mina vänner
det är stigar och vägar som du så väl känner.
Jag skall på inbokad behandling
kan ej vara med på denna torsdagsvandring.

Utgår från Wallströms fäboddar i Ina ängar
frostigt i luften, skönt att upp ur våra sängar
Går runt Stysjön och det blir 12 km
och härlig dag inte några nämnvärda besvärligheter.



19 november

Efter en fin höst är vintern med snöfall nu på gång
Vi åker till Stenö och ser ett ordentligt sjösprång
Vi är 12 personer denna novemberdag
som stavar oss fram på snöigt underlag.

Vi ser några svanar som simmar omkring
när vi går motsols Stenöuddens kring.
Roland har nyckel till Båtklubbens fikarum, så vi får sitta inne ett slag
på denna gråmulna "Världstoalletens dag".



26 november

Höstsolen sticker i ögonen där vi sitter i vår bil.
åker till Hällmyra för att avverka vår knappa mil.
Det börjar med ceremoni då Brita tar ordet, och till "Tränarn" över-
lämnar paket som skall upplysa adventsbordet.

Bakspår vi går och farten är rask.
Med Roland i täten för detta patrask.
Följer snitslar till Stormorshäll, multisportarnas paradiset
som där utövar kraftprov på allehanda vis.



3 december

Vi hållit oss inom Zon 52 enligt X-trafiks Zonindelning startar från Hällåsen där bandyhallen nu blir ny investering. Följer Roland på stigar och vägar till berget det Västra ser också vad Multisportarna har att bemästra

På bänken runt tornet fikar vi intar
Vid koloniområdet och Östansjöskogen är det inte långt kvar
Funderar över "grönsaksbladets" sevärighet
över hålet i stenen, Men ingen vet.....



10 december

Det är något decimerad skara
som denna dag på vandring vill vara,
Vi går samma sträckning som förr fast tvärtemot
det som vi många gånger förr gjort.

Mycket svett har runnit i dessa barkförsedda spår
kommen till Stormorshäll och en efterlängtd kaffetår
Kollar återvägen Friluftsförbundets kåta
som står ovan Vadtjärn illa åtgången av det våta



17 december

Det är Stigs dag denna gråmulna Decemberdag
när vi går på stigar och gamla Askestabanans snöiga underlag.
Samt letar oss fram genom Mossneskogens tysta natur
kommer också förbi Söderalaskyttarnas banor med bravur.

Vid Björntjärn har snöandet övergått i regn
några får fika under vindskyddets hägn
Tjärnen är isbelagd och inbjudandet vit.
Det blev över 7 km och vi tackar Stig för att han tog med oss hit.

