

Vandringar våren 2014



8 maj

Så var det dags för den årliga vitsippepromenaden blommorna duckar, det är mulet, vi går genom sägenomspunna skogen vid Knutbodarna.

Vi träffar ett par som lagar sitt utomhustak efter ett ovälkommet ungdomligt chabrak.

De magnifika granarna står för oss 13 som vaktposter på rad vid en skogshuggarspis vi fikar då solen skymtas och gör Britt-Marie glad Toppstugan vi når för en gruppbild med bakgrundsvy åt Bergviken å Landa

tar körvägen tillbaka där det är lätt att 7 km vandra.



15 maj

Solen skiner vi ser fram mot härlig promenad kvart i elva startar vi från Runemo bad, stigen är torr och fin, men älven är vild vi ser strömmen och drillsnäppan på anslagstavans bild.



Första fiket för dagen intas på ledens högsta topp Bäverns framfart ser vi och vid Flottarkojan är det dags för nästa kopp På tre timmar har vi tillryggalagt denna sväng vi är stolta och nöjda framme vid smedjan i Söräng.

Vandringar hösten 2014

18 september

20 vi var som kom plus Lesse Pi denna soliga dag då sommaren dragit förbi. Med bilarna iväg till Skalsgård, via Sjetteneåsen med Nerlund i täten får vi rätta flåsen.



Gammal väg leder oss till välbevarade Lusmars fåbodar den slåttade ängen står grön efter restaurerade jordar Vid Krype är det skönt att lyssna till "Tränarns" andaktsstund vi fikar och lyssnar till Börje om vallens bakgrund.

25 september

Hårgabergets topp på torr stig vi tog oss dit opp 20 minuter det tog för tidigt för vår efterlängttade kaffekopp Hårgalegenden förmedlades via "Tränarns" röst luften är klar, det andas höst.



Vi går till Utsiktstornet, uppför tar vi trappan utsikten är enorm vi ser ju Bollnäs där bortom Varpen. Så återstår 3 km grusväg till fots åter vid bilarna tackar vi Karin som varit vår lots.



2 oktober

En gråmulen morgon, ett regnväder har dragit bort
Vi åker till Kallebostugan som orienterarna gjort.
Där vandrar vi norrut på fin körväg tills Roland tar ton
berättar något minne från trakten för oss övriga tretton.

Fikastunden infaller vid rastkoja på ett berg
vi ser blåbärsriset står där efter stigen i sprakande färg.
En kvarglömd orienteringsskärm fångar intresset hos Kurt
som också ger oss bakgrund till stuggrillen före dagens spurt.



9 oktober

Tolv vi var som startade men tretton kom åter
det var Pia som anslöt när vi fikade i Stenåker
Pråmvarvet och rodden vi passerade i Mariehill
går genom f.d. brädgården innan vi för fika sätter oss still.

Gulludden står det på skylt till skyltad vandringsled
vi följer den, som är stenig men bred
Edsholmsvägen med Per-Eriks får leder oss till herkil
GPS:ens felaktiga väg avslutar vår knappa mil.



16 oktober

Börja som vanligt räkna in dom som kom
det blev fjorton. Kurt och Roland tog täten vi andra kom bakom.
Är det scouterna som är ute sa en man med hund
som vi mötte i Stugsund där vi stannat en stund.

Via Prästmyran kom vi till vårt vindskydd vid Färssjöns strand
då kom en regnskur, det blev ståfika på tu man hand.
Traskar vidare förbi Färssjöbornas påkostade villor med fart
när vi kommer åter är denna vandring ett minne enbart.



23 oktober

Vi var nio som kom, många var ute på uppdrag
Ljusne Folkets Hus var samlingsplats och utgångsplats idag
Vandringen börjar med att snedda genom Fridhem och till Bäckånga
och följa skyltad väg till Åänge

Viker av att begrunda Fejanstens inskription
som riktas till förra seklets styrande i vår nation
Fika runt samma bord, sen möter snålblåsten vid Ljusnefors kraftbro
avledande tankar att besegra att besegra Vårdberget fortsätter att gro...



30 oktober



Himlen är oskyldigt blå sjöng Ted Gärdestad i en sång
det stämmer vi in i inför vår torsdagsavgång
Utgår från Källvik och följer kusten så nära vi kan
solstrimman bländar oss men fjärden ligger stilla minsann.

I Morviken skymtar vi Lisbets barndomshem bakom träden
och nerlund berättar om "Farsan" som rott virke utifrån fjärden.
Vi tar oss upp för fika på Vårdbergets topp
förtjänta vi nu gjort oss av en riktig kaffekopp med dopp.

6 november



Jag sitter här kvällen lång och grunnar
hur skriva vers om vandring utan Gunnar
Vi tog oss för vandring på Skatön till Svartsundet bilande.
Tolv var vi som klädde oss att motstå vinden den bitande.

Vi snubblar över stock och sten
på våra gamla men förvånansvärt flinka ben.
Efter fiket på plats i hyggligt lä Maj oss föste
ut på revet där blåsten i kläderna klöste.



Ett besök som vi alla prisade
när havsörnarna sin eleganta flygkonst visade
Hemåt for vi av dagens väder märkta
Väl hemma kände vi oss både väderbitna och stärkta.
Kurt Wallner

13 november



I dag gick vi åtta kilometer precis
från OKB-banans undergång till Ålsjöstugans paradis
Det är grått och disigt men ingen nederbörd
när vi viker av genom Gammelskogen som står där orörd.

Femton är vi som vandrar på stigar och hösthala spångar
vi ser också var grävlingen har sina gångar
I små grupper vi vid Ålsjöstugan fikar
och verser från tvenne veckor Kurt och "Tränarn" oss berikar.

20 november



I dag är vi ett akademiskt tal konstaterar Gunnar från Stugsund
då vi utgår från Utviksvägens lokal, där jag varit på bönestund
Vandringsleden leder oss till baggsundsvägen som är hyvlad och fin
stannar vid Mamre då "Tränarn" berättar om en sommar på kollonin.

Från Pinnarvik går vi gångstigen över mot Midsommarfjärden
viker av vid Trollkarlstjärn för att fortsätta färden
mot ett efterlängtat stopp på Golfbanan för kafferast
kommer så fram till Mjusen och åter till våra bilar med hast.

27 November

Vi lämnar våra bilar under ett stort päronträd
hos Mellqvists i Ellne där vi anträder vår färd
Uppför backarna mot Askesta jag grips av nostalgi
Över gårdar och minnen som snabbt rinner förbi.



En träbro över Ljusnans forsar tar oss till Höljebro Kraftverk
där magarna får sitt för att klara detta dagsverk,
Mycket nostalgi om Brännvinsbäck och änkehem
tills ”Tränarn” tackar för paket som skall lysa upp hans hem.

4 december

Idag är vi fjorton och Karlssons har med sig hund
det är lågvatten och ur havet sticker upp många grund,
Vi går från Stenö norrut viker av förbi verkstadsskolans ruiner
kommer till Tegelbrukskajen och solen den skiner.



Det går lätt att vandra över natur-reservatet
ställer upp för fotografering undrar hur blev resultatet.
Vi fikar i fågeltornet och över öppna havet spanar.
på vågorna guppar ett femtital svanar.

11 december

Från julstök är vi 18 som tagit oss ut
går under E 4 och har lite bökigt men hittar stig till slut.
Går förbi Ålsjöstugan och upptäcker 1880 på räckessten
kollar Kurts planterade Söderalabjörk, tar rast på hembygdsgården.



Drar vidare genom byarna Valla, Åkre, Sund och sneddar mot Holmen.

Får information om genvägen från Ellne via forna cykelspången.
Vid bilarna Lennart omtalar vi har över 9 km gått
så skiljs vi och även denna vandring är ett minne blott.

18 december

Går ut i ottan och känner mot näsan den fallande snön
ser tre rådjur på tågten letande efter frön,
Börjar vår vandring vid Hällmyra skidstadion och går bakspår
svänger av så vi Gamla Sandarnevägen når.



Blir upphunnen av personer som har hurtigare takt
men jag gör allt för att hålla gänget intakt,
Fikar vid nytakad grillkoja vid Stormorshäll
följer Rolands råd vi måste vara hemma ikväll.

