

Fiskarbostaden och museet på Öster

- Östra kvarteret = fiskarestån där stadens alla fiskare bodde.

- Östra Storgatan ser ut nu som på 1800-talet.

Fiskarebostaden, kvarteret ”Gäddan”, inköptes 1997 av Söderhamns Kust & Skärgårdsförening. Det är numera den bäst bevarade gården på Öster. Den del av huset som ligger längs Östra Storgatan byggdes i början på 1800-talet (kanske tidigare). Vinkelbyggnaden, längs Hambreusgatan, uppfördes efter den stora branden 1876. Då behövdes bostäder till alla hemlösa efter branden. Det låga uthuset längs Hambreusgatan är gammalt och har innehållit skomakerverkstad, smedja, stall och vedbod.

Under senare hälften av 1800-talet tillhörde huset fiskare- och skeppssläkten Törnberg.

Det fanns även lots och skeppsbyggmästare i släkten Törnberg.

Till huset hörde från början en sjöbod nere vid Söderhamnsån, där det låg en rad andra sjöbodar också. Tomten är 10 m bred och innan järnvägen byggdes, nådde den ända ner till ån, 63 m. Tomtarealen var 631 Kvm. När järnvägen byggdes på 1880-talet kapades tomterna och sjöbodarna togs bort.



En fiskarefamilj här på Öster bodde ute i skärgården

från vår till höst. Barnen fick börja skolverminen en månad senare än andra barn i staden. Fiske var en viktig näring och många försörjde sig på främst strömmingsfiske på den här tiden. På vintern var det andra sysslor som fick ta över, t.ex båtbyggnation, trädgårdbrädgårdsarbete eller hantverk av olika slag. Att tillverka och laga fiskredskap var också nödvändigt.



Efter Törnberg köpte familjen Laurin huset i början av 1900-talet. De ägde huset tills Skärgårdsföreningen fick köpa det 1997. Nu är det utformat till fiskaremuseum och utställningslokal.

I museidelen kan man se hur en fiskare bodde och hade det ordnat på 1800-talet. Här, i ett rum och kök, bodde en familj bestående av mor, far och sex barn.

I utställningsdelen visas olika utställningar som har med skärgård och fiske förr och nu att göra. Föreningen innehar en omfattande och varierande bildskatt som gör att olika teman kan presenteras vid olika tillfällen.

Allmänheten har under året många möjligheter att komma och titta på museet. Varje torsdagseftermiddag efter midsommar till mitten på augusti är museet öppet.

Det går också att beställa tid för grupper. Kontakta någon av styrelsemedlemmarna. Det finns många med i styrelsen som kan ställa upp för guidning.

Sture Claesson

